



De ijsbaan bij de Boven-Slinge

Bij de Pallandtbrug over de Boven-Slinge in Varsseveld zijn twee cultuurhistorische monumenten te vinden: de ijsbaan, die nog steeds gebruikt kan worden in koude winters en de restanten van het oude zwembad.

De natuurijsbaan wordt beheerd door de IJclub Varsseveld, opgericht op 19 januari 1924. In het jaar dat dit artikel werd geschreven bestond de club precies 100 jaar, hetgeen aanleiding was de ijsclub te onderscheiden met een Koninklijke Erepennig.



De ijsbaan

Het grondgebied waar de ijsbaan ligt is nu eigendom van de ijsclub, maar was in de eerste jaren gewoon landbouwgrond waar knollen en mais op verbouwd werd. Nu ligt er een weiland dat in de winter onderwater gezet wordt met het doel daar een ijsbaan van te maken. Men heeft minimaal acht centimeter ijs nodig om te kunnen schaatsen, hetgeen alleen mogelijk is als er meerdere nachten achter elkaar strenge vorst heerst.

Dat komt in de laatste jaren niet zo vaak meer voor en bovendien zijn er soms andere omstandigheden die de vorming van ijs onmogelijk of moeilijk maken. Voorbeelden zijn geen of te weinig water in de Boven-Slinge.

Soms is echter ook teveel water een probleem omdat er dan door kwelwater een hoge waterstand kan ontstaan wanneer de waterstand in de Boven-Slinge te hoog wordt. Daardoor kunnen te hoge graspolletjes niet vroegtijdig

gemaaid worden en dit verstoord dan ook een mooie ijsvloer. Dit was juist het geval bij het 100 jarig bestaan in 2024. Maar vaak verrichten de ijsmeesters wonderen en dan kan er toch volop geschaatst worden.



foto boven een glatte wateroppervlakte en onder wordt de ijsdikte gemeten.







schaatsplezier en koek en zopie in het verenigingsgebouw.

Bronnen: Facebook: Je bent een Varssevelder als.

Foto's: Facebook: Je bent een Varssevelder als.