

Rond Keunenhuis is het nog 1908

Keunenhuis is een boerenlandgoed in het mooiste deel van Woold. Ook het landschap is er echt Achterhoeks.



door
Henk Harmsen

henk.harmsen@gelderlander.nl

WOOLD - Waar vind je een boerderij met een eigen kleermakershuisje? Aan de Wooldseweg 127 dus, bij de hoeve Keunenhuis, in het Winterswijkse buurtschap Woold. In het met bouwleerlingen fraai opgeknapte huusken woonde nog rond 1840 de *snieder* in één ruimte met zijn eigen vee; de *vassels* (stalpalen voor de koeien) zitten er nog. Janine Pelgrum en Hans Rauwerdink van beheerteam Montferland-Winterswijk van Natuurmonumenten laten ons bij een rondleiding het pandje zien. Ze vertellen over de aankoop door Natuurmonumenten van het hele landgoed Keunenhuis, nadat eind 2012 de laatste bewoonster als 92-jarige overleed. Jantje Hijink-Boerma. Ze werd naar oud gebruik uitgedragen door de voordeur, die bij boeren vroeger alleen bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt. Rauwerdink kende het markante echtpaar Hijink als jongen al van jachtpartijen. Jantje kwam als dienstmeid uit Gronin-

“De laatste eigenares werd door de voordeur uitgedragen, naar oud gebruik

Hans Rauwerdink



gen, maar trouwde met Bram Hijink. De naam Keunenhuis gaat terug op Coenen, later Kuenen, Keunen, de voormalige bewoners van de in 1908 na brand herbouwde hoeve; door huwelijk werd het Hijink. Aan het Keunenhuis is goed te zien dat de Hijinks aanzienlijke boeren waren. „Ze noemden zo iemand wel een *kwartjescholte*“, vertelt Rauwerdink. Bij Keunenhuis hoorden vroeger de naburige boerderijen Groters en Ten Barge. Hijink reed met ruitjes en paarden, had knechten en meiden als personeel en hield een bepaalde staat op, zoals het deftige

interieur laat zien. Opvallend zijn drie bovenramen die niet echt zijn, maar geschilderd, kennelijk alleen bedoeld om ook de achtergevel meer status te geven. Binnen in de keuken zit nog een originele granitovloer, zoals in en rond dit Keunenhuis van 1908 alles nog zo mooi intact is, inclusief de ruimten voor knechten en meiden met volledige inrichting en de houten 'peepdoos' op de deel. In het voorhuis zitten nog letterlijke vensterbanken, dus om echt op te zitten. Het huis wordt nu tijdelijk bewoond door antiekraak. Natuurmonumenten zoekt naarstig

■ Janine Pelgrum en Hans Rauwerdink bij het Keunenhuis met rechts het sniedershuusken. Foto Theo Kock

geld en een nieuwe bestemming, liefst binnen twee jaar en passend in deze rustige natuuromgeving. Om het huis heen zien we nog de schoppe, put en hondenkennel, alles vallend onder het rijksmonument. De boomgaard is inmiddels opnieuw ingeplant met streksoorten zoals Groninger kroon, notaris- en sterappel en *köttelpeer*, een boomsoort genoemd naar de kleine harde peertjes die er aan groeien. De voortuin komt nog aan de beurt. Verder rondom de hoeve vinden we op een totaal

van 23 hectare licht golvend terrein een es met akkers, steilrandjes, voorts bloemrijke (hooi)weiden, houtwalletjes, lanen, twee kikkerpoelen, bosjes en een zogenaamd beekbegeleidend moerasbos, een deel van de Bekendelle. Een erg waardevol en grotendeels nog origineel landschap. Er wordt weer een grashegge aangelegd, een begroeiende rijstrook voor bijvoorbeeld trekkers, met gras en kruiden, bloemen en vogels. Her en der zijn aan de gebouwen de nodige herstelwerkzaamheden

uitgevoerd. Bij het verder opknappen van de schoppe worden de solitaire metselbijen ontzien, die in het zachte oude voegwerk van kalk tal van nestgaatjes hebben gemaakt. In de schoppe huist de bosuil op de *haanholter* (dwarsbalkjes in de nok). Keunenhuis is een waardig rijksmonument, cultuur- en landschapsmonument.

Dit is deel 40 in de serie over landschapsmonumenten. Info: natuurmonumenten.nl achterhoekweermooi.nl