

Heidenhoek land van de zandwegen

Heidenhoek, land van zandwegen, genoeg voor een route. Deel 4 in een serie bijzondere landschappen.



door
Henk Harmsen

henk.harmsen@gelderlander.nl

ZELHEM – Hoe komt het dat in de buurtschap Heidenhoek bij Zelhem zoveel wegen onverhard zijn gebleven? Die vraag leggen we op tafel in de serre bij bewoner Bennie Bussink aan de Heidenhoekweg. We kijken ver uit over het groen met daarin de verspreide huizen en boerderijen. Bennie put uit zijn herinnering. Burgemeester Langman van Zelhem wilde 'vooruitgang'. In zijn ambtsperiode (van 1946 tot 1964) werd in de gemeente ongeveer 70 kilometer zandweg verhard. Maar in het uitgestrekte buitengebied bleef ook nog veel liggen. Alleen werden bij grote boerderijen stukjes verhard voor de melktankwagens, waar het zuivelbedrijf Coberco dan aan meebetaalde. Bussink: „We zitten hier redelijk hoog op zandgrond en daardoor



■ Bennie Bussink (rechts) en André Kaminski, gidsend in het land van de zandwegen. foto Theo Kock

“De zandgrond hier ligt vrij hoog; de onverharde wegen zijn daardoor redelijk te begaan

Bennie Bussink, bewoner

had verharden weinig prioriteit. Later is men gaan inzien dat het hebben van zoveel zandwegen uniek is.” Dat klopt: waar vind je in het beboude buitengebied nog zo'n afwisselende route van 8 kilometer? Een rondgang met inwoner Bennie Bussink en André Kaminski (oprichter van Stichting Achterhoek weer Mooi, StAM) is een in-tieme aanraking met dit stuk Achterhoek. Je komt letterlijk bij boeren over het erf, volgt particuliere wegen, *gresheggen* (grasbegroeide

paden) en smalle oude zandpaden met veel levende historie en nieuwsgierige natte koeienneuzen. Ook een stukje Ilzevoerde valt binnen de route. Vanaf de Barinkweg aan de rand van Zelhem gaat het via Brunsveldweg, Priesterinkdijk, Vloedweg, Garvelinkweg, Gruuneweg, Heidenhoekweg, Kolkstroeterpad, Stadsedijk, Schovenweg. De wandelaar kruist de Heidenhoekse Vloed, een voormalig treintracé bij Halfweg, het Pieterpad en de Liekweg, waarlangs ooit de do-

den naar het Zelheme kerkhof werden gebracht. Een bijzonder punt is de 'kathedraal van de Heidenhoek', de oude silo van de voormalige maalderij van Boei-jink, eens zo'n beetje het winkelcentrum van het buitengebied („Boei-jink had alles; je hoefde in Zelhem eigenlijk alleen naar de kapper”). Fraai is de rij van vijf identieke *huuskes* waar aanvankelijk het personeel werd gehuisvest, later kinderen van Boei-jink.

Hierbij was ook een smedrij. Jan van den Berg, voorzitter van StAM, vertelt dat de route inmiddels digitaal te volgen is met smartphone; de toepassing kan van de site van StAM worden geplukt. Er is ook een papieren folder met routebeschrijving, te vinden bij horeca en campings rond het gebied. Hoewel de route al te volgen is, komt in het laatste weekinde van juni nog een officiële ope-

ning, samenvallend met het zeventigjarig jubileum van het Heidenhoekse buurtschapsfeest. Een nadeel is nog wel dat er in Heidenhoek geen openbare sanitaire voorzieningen (meer) zijn. Maar ach, Pieterpadlopers moeten het hier ook zonder doen... Dit is deel 4 van een serie over (beogde) landschapsmonumenten. achterhoekweermooi.nl